



▲ Plastic afval, kan het minder? FOTO ANP

## Vaker naar de slager om van plastic af te komen

Gelderlander 24/4/18

**Rinke:** Ojee, ineens een pittige weekopdracht. Kun jij zonder plastic? Ik was er al vrij vlot achter...

**Rinke:** Kwark, tandpasta, komkommer, fruit, brood, luiers: alles komt uit plastic, soms helaas in drievoud... En ongemerkt gebruik ik dan nog boterhamzakjes (beter dan aluminiumfolie toch?) en koop ik tasjes in de winkel...

**Margreet:** Dat laatste doe ik niet, ik kocht tot een paar jaar geleden zelfs al mijn appels los, met dan op een-tje de prijssticker. En dan goed oppletten dat je er halverwege de winkel niet een paar verloor ;-)

**Margreet:** Maar voor de rest lijkt plastic wel een koortslip: je komt er niet van af, al wil je het. Hoe probeer jij dat? Ga jij met een Tupperware-bakje naar de slager om te vragen of hij daar het gehakt in wil plempen?

**Rinke:** Dat was wel mijn voorneemen, maar het is eerlijk gezegd nog niet gebeurd. Wil allereerst weleens weten hoe de slager daarop reageert. Of-ie meer van dat soort klanten heeft.

**Rinke:** In de praktijk koop ik vlees ook meestal bij de super, dan is het al verpakt...

**Margreet:** Maar die boterhamzakjes, dat kan echt niet meer hè. Gewoon je bammetjes in een trommeltje mee!

**Margreet:** Voor mijn gevoel is dit wel een lastig probleem. Dat plastic om komkommers is echt niet

### Afvalscheiding

**Namens De Gelderlander doen Menno Provoost en Rinke Den Os uit Tiel mee aan de uitdaging 100-100-100 om bewuster te worden van hun afvalscheidingsgedrag. Hun ervaringen delen zij met elkaar via WhatsApp. Margreet valt een weekje in.**

geldt: je moet het toch érgens in doen? Er is niet echt een goed alternatief. Toch?

**Rinke:** Ik denk dat je gelijk hebt. Maar soms vraag ik me af wat beter is, alle zuivel in plastic of toch weer in glas.

**Rinke:** En bij vleeswaren bijvoorbeeld, ik hoef niet tussen elk plakje een vel plastic.

**Rinke:** Misschien moeten we toch vaker naar de ambachtelijke slaggers, bakkers en groentemannen. Daar kunnen we makkelijk zelf invloed uitoefenen op de verpakkingen.

**Rinke:** Maar er echt vanaf komen doen we denk ik nooit meer...

**Margreet:** Ik vind het geen gek idee, terug in-de tijd met ongesneden broden en groente van de boer. Kom je vast een eind, en het heeft wel iets nostalgisch! Moet je niet met de auto langs al die bedrijven gaan, want dat is ook weer niet goed voor het milieu... maar dat is een andere discussie